

## **Concept-toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen door minister van Defensie Van Middelkoop op 29 mei te Den Haag.**

### **Let op: Alleen gesproken woord geldt!**

Dames en heren,

Hartelijk welkom op de Prinses Julianakazerne. Een bijzonder welkom aan de gasten op de eerste rijen. Ik realiseer mij dat de meesten van u tot enkele momenten geleden in de veronderstelling waren dat deze dag u iets heel anders zou brengen!

Ik realiseer mij ook dat uw familie, vrienden en collega's heel wat creativiteit aan de dag zullen hebben gelegd om u hedenochtend nietsvermoedend naar deze locatie te krijgen.

Zij weten wat er hier gaat gebeuren.

Maar voor u is het een grote verrassing. Ik hoop dat u van die verrassing intussen al een beetje bent bijgekomen.

Want we zijn hier vandaag voor een bijzondere gebeurtenis.

Een gebeurtenis die lang niet iedere Nederlander te beurt valt.

Een gebeurtenis waarvan u ten volle mag genieten.

Wij zijn hier vandaag ter gelegenheid van het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen in de 'Orde van Oranje Nassau'.

De jaarlijkse lintjesregen, zoals het in de volksmond ook wel wordt genoemd.

Hier staat een trots minister. In totaal krijgen vandaag 26 Nederlanders die bij Defensie werken of zich voor Defensie verdienstelijk hebben gemaakt, deze onderscheiding. Hier, in de Prins Bernhardzaal op de Prinses Julianakazerne, een meer dan toepasselijke locatie. En elders in het land.

Dames en heren,

Wat is nu de waarde van deze onderscheiding?

Wat is nu de waarde van deze dag die wij hier samen beleven?

Alle te onderscheiden personen hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. Zij hebben zich op meer dan voortreffelijke wijze ingezet. In hun werk. In hun maatschappelijk bestaan.

De waarde van deze onderscheiding is dat het hier gaat om individuele prestaties, ongeacht maatschappelijke status, militaire rang of adellijke afstamming. Draggers van deze Koninklijke Onderscheiding zijn gewone mensen met een bijzondere inzet.

Zij hebben hun daden zodanig laten spreken dat Hare Majesteit hen daarvoor wil eren.

De waarde van deze dag is dat wij die bijzondere prestaties in alle openbaarheid markeren en daarvoor onze waardering uitspreken.

Want zo vanzelfsprekend is het niet.

Om je dag in dag uit belangeloos in te zetten. Voor de medemens. Voor de samenleving. Dat vergt passie, betrokkenheid en vastberadenheid. Als maatschappij en dus ook als Defensie moeten wij deze mensen koesteren. Zij dragen bij aan een beter begrip tussen mensen, aan een betere samenleving.

Al in 1892 – een ruime eeuw geleden - is in ons land besloten om die waardering zichtbaar te maken. Toen werd bij wet de 'Orde van Oranje Nassau' ingesteld. Hare Majesteit is grootmeesteres van deze Orde. Deze onderscheidingen worden dus bepaald niet lichtzinnig toegekend.

Draag uw lintje daarom met trots. Het maakt zichtbaar welke bijzondere mensen wij bij Defensie in dienst hebben.

Dan ga ik thans over tot de uitreiking van de versierselen behorende bij de toegekende Koninklijke Onderscheidingen. Hiertoe zal ik u op alfabetische volgorde één voor één naar voren vragen.

Kapitein der mariniers buiten dienst Antonie van den Berg, mag ik u verzoeken?

Voor mij staat een verbindelaar die zijn naam eer aan doet en daadwerkelijk mensen weet te binden. Een 'eenzame marinier' die weet te inspireren en motiveren. Een icoon, een nestor en een authentieke ambassadeur van zijn metier.

Kapitein, tijdens uw 37-jarige loopbaan bij het Korps Mariniers hebt u diepe indruk gemaakt op uw omgeving.

Door uw professionaliteit, vakkennis en uw warme persoonlijkheid. Daarom staat u hier vandaag.

U bent een verbindelaar in hart en nieren. Dat bewees u onder meer in september 1995. Terwijl orkaan Luis met 222 kilometer per uur over St. Maarten raasde, hield u de essentiële communicatielijn met Curaçao open. Hierdoor kon de hulpverlening aan het getroffen eiland effectief en doeltreffend tot stand komen.

Dit droeg bij aan het herstel van de openbare orde en veiligheid.

Maar ook uw persoonlijke inzet, standvastigheid en daadkracht in de dagen na de verwoestende orkaanpassage, hadden een positieve weerslag op de situatie op het Bovenwindse eiland.

Bij het Tweede Mariniersbataljon viel u op als markant marinier, verbindingsspecialist én inspirator.

Niet voor niets omschrijft uw toenmalige leidinggevende, majoor der mariniers Van Riel, u als: "Een meester in teambuilding en het Esprit de Corps".

Niet alleen binnen het Korps Mariniers, ook daarbuiten staat u bekend als bruggenbouwer. Een man die verschillende bedrijfsculturen weet te binden in één team.

Dit bewees u op het MEOB (Marine Electronisch en Optisch Bedrijf), tussen die 'vreemde' burgers en technuten.

Maar ook nog zeer recent als projectmanager bij DMO, waar u was belast met de defensiebrede invoering van nieuwe radioapparatuur.

Ook privé weet u door uw passie én eigenwijze benadering, mensen aan u te binden.

Als outdoor-instructeur voor autistische mensen overtreedt u alle standaardregels, zoals het spreken in korte zinnen. Toch overwint u. Tegen die theorie in. Met uw eigen, menselijke aanpak bereikt u bewonderenswaardige resultaten.

U zet zich onbaatzuchtig in voor uw medemens en dat wordt door velen gewaardeerd.

Daarom is het mij een groot genoegen u mede te delen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Commodore Adriaan Bezemer van de Koninklijke Luchtmacht, mag ik u verzoeken?

Commodore,

Het woord 'controller' zegt het eigenlijk al, u bent iemand die op de centen past. U begrijpt, daar houd ik van! U bent één van de meest bekende functionarissen binnen het bedrijfseconomische domein van Defensie. Spin in het web, maar ook een luis in de pels die niet alleen de problemen signaleert, maar ook de oplossingen bedenkt. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Toen de Algemene Rekenkamer ons strak in het vizier hield, was u als projectleider medeverantwoordelijk voor de verbetering van het financiële beheer. Door de gedegen planning en het strakke monitoren en borgen van de verbeteringen zag de Rekenkamer uiteindelijk af van een bezwaaronderzoek.

Het structureel verbeteren van het financiële beheer klinkt mooi, maar ga er maar eens aan staan. Hoe zorg je in een organisatie van bijna 70.000 mensen, met een begroting van 8 miljard euro, dat het huishoudboekje op orde blijft?

Dat vraagt om visie, kennis, ervaring, maar bovenal: gevoel voor de materie. En dat hebt u.

Visie hebben is één ding, het is de kunst om deze over te brengen op anderen. U doet dat met verve én doorzettingsvermogen. U voert deze discussie vanuit de haarvaten van de organisatie.

En weet deze te verbinden aan de brede concepten van waaruit de bedrijfsvoering nu wordt aangestuurd.

Tot voor kort was er één week in het jaar dat Defensie even geen beroep op u kon doen. De derde week van augustus was heilig.

U was dan druk met uw andere hobby, het organiseren van het 'Vakantiespel' in Alphen aan den Rijn, uw woonplaats.

Dit is een evenement voor kinderen van 6 tot 12 jaar die niet op vakantie gaan en via Vakantiespel toch een leuke afsluiting van de zomervakantie hebben.

Vijfentwintig jaar lang hebt u zich voor deze organisatie ingezet.

Inmiddels bent u ook al bijna tien jaar nauw betrokken bij de organisatie van Koninginnedag in Alphen via de Oranjevereniging.

U zult dit jaar ook de herdenkingen binnen uw gemeente voor uw rekening nemen. Een mooie link met Defensie.

Commodore, u bent een man van overzicht, oplossingen, maar bovenal daadkracht. En dat voor een groot deel belangeloos. Zonder enige twijfel komt u dit lintje toe.

Het is mij een genoegen mede te delen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Luitenant-ter-zee der tweede klasse oudste categorie Willem Arnold Erkelens Cooke, mag ik u verzoeken?

Luitenant-ter-zee Erkelens Cooke, U staat hier met een reden.

Maar dat is niets nieuws, want als u ergens voor staat, dan stáát u er ook. Dat geldt voor alle militairen, maar voor u in het bijzonder.

U bent al jaren actief in de organisatie van de Marinedagen. Ooit heetten die Vlootdagen, en waren die dagen onder die naam een begrip geworden.

Meestal zorgt verandering voor weerstand, maar dankzij uw inzet werd het een soepele overgang.

Onder uw leiding zijn de activiteiten, de catering en de voorzieningen opnieuw ingericht. U bleef buiten de geijkte patronen denken. U durfde verder te kijken dan Defensie: voor de Marinedagen werd samengewerkt met de VVV, het Reddingmuseum en Fort Kijkduin.

En dat werkte! De Marinedagen zijn beloond met de Stadspromotieprijs 2009.

Dat samenwerken met organisaties buiten de Koninklijke Marine zit er bij u goed in.

U bent niet voor niets "Blue Leader", de spil tussen civiele- en militaire hulpdiensten en het calamiteiten-managementteam van de Nieuwe Haven.

Defensie heeft goed werkgeverschap hoog in vaandel; we vinden een veilige werk- en leefomgeving voor ons personeel van het grootste belang. U zorgt daarvoor.

Ik kan me voorstellen dat het voor u niet prettig is, dat vanwege de bezuinigingen dit jaar de Marinedagen geen doorgang kunnen vinden. In 2011 wordt dat goedge maakt.

Lof van Defensie is één ding.

U hebt echter ook alle lof gekregen van externen: "Zijn altijd positieve houding en oplossingsgerichtheid waren een voorbeeld voor al zijn medewerkers en vrijwilligers. Ook vanuit de individuele schepen werden zeer positieve reacties over het optreden en ondersteuning van Wim Erkelens Cooke ontvangen."

Dames en heren,

Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de organisatie van Sail Den Helder 2008.

Aan het voorgaande kunnen we toevoegen, dat luitenant-ter-zee Wim Erkelens Cook zeer sportief is ingesteld.

Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen. Invallen als spinning-instructeur op de Marinekazerne van Den Helder: geen probleem. Al jaren is hij betrokken bij de de Helderse Ren- en Toerclub DOK. U hebt zelfs tijd gevonden om voorzitter te zijn van het hoofdbestuur van DOK.

Dat alles, terwijl u in 2004 ook nog eens een ernstige ziekte heeft overwonnen.

Dat roept bewondering op. Niet alleen bij mij.

Luitenant-ter-zee der tweede klasse oudste categorie Wim Erkelens Cooke, het heeft Hare Majesteit behaagd, u te onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.

Adjutant-onderofficier Johannes Franciscus Geertruida Jansen van Koninklijke Marechaussee, mag ik u verzoeken?

“Er is plek in de herberg!” Als ik zie aan hoeveel mensen u, in zowel werk- als privé-sferen, een plekje heeft gegeven, moet dit haast wel uw motto zijn.

Al bij de oprichting van de brigade Oostgrens-midden van de Koninklijke Marechaussee, vroeg u zich af: ‘Wie hoort op welke plek?’ U legde het fundament voor de brigade en participeerde in tal van selectiecommissies om deze te vullen. U werd bovendien lid van de benoemingsadviescommissie.

In deze rol adviseerde u de Districtscommandant over wie, wat u betreft, op vitale plekken thuishoorde. En met succes.

De reorganisatie van de Koninklijke Marechaussee zorgde voor onrust in de brigade. Mensen voelden zich ontheemd en konden hun draai niet vinden.

Als brigade-adjutant, maar vooral als mens, wist u dit ontheemde gevoel weg te nemen. U gaf mensen hun plek terug. Iets waarvoor uw collega’s u nog steeds dankbaar zijn.

Uw motto was: “Sport als ontspanning”. Als bestuurslid en secretaris van de sportvereniging district Noord-Oost wist u veel van uw collega’s te motiveren lid te worden. U gaf uw collega’s een plek om te ontspannen met een goede sfeer als resultaat.

U gaf niet alleen collega’s maar ook anderen een plek. Anne Keultjes is zo iemand. Anne heeft een verstandelijke beperking en verrichte onder

leiding van een jobcoach, huishoudelijke werkzaamheden op de voormalige brigade Zevenaar. Ze hield de kantine schoon, zette koffie en leegde de papierbakken. Ze hoorde er helemaal bij.

Adjutant,

U bent vrijgevig. U deelt uw huis en uw gezin met Mark van Gastal. Mark heeft, net als Anne, een verstandelijke beperking.

Na zijn geboorte, veertig jaar geleden, nam zijn moeder afstand van hem.

U zocht toenadering. Al sinds 1988 vormt u voor Mark de enige constante factor in zijn leven. Begeleiders komen en gaan. U blijft.

Hoewel Mark in een instelling woont, heeft hij een vaste plek gekregen in uw gezin en uw vriendengroep. En met de feestdagen heeft Mark een vaste plek aan tafel.

Vandaag geven wij u een plek. Een ereplek. Omdat u mensen ziet voor wat ze waard zijn en hen welkom heet.

Het is mij dan ook een groot genoegen u te mogen mededelen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Generaal-majoor Martinus Cornelis de Kruif van het Wapen der Infanterie, mag ik u verzoeken?

Generaal,

U bent van november 2008 tot en met november 2009 commandant geweest van Regional Command (South) van de ISAF-missie in Afghanistan.

In een interview vertelde u dat u later aan uw kleinzoon Joep daarover zou zeggen "dat opa's hoofdtaak was om voorwaarden te scheppen zodat de sergeant en zijn tien man hun werk konden doen".

Daarmee doet u uzelf wel wat tekort, als ik zo vrij mag zijn.

In de hoedanigheid van Commandant Regional Command (South) gaf u leiding aan een grote internationale NAVO-troepenmacht in de zeer onrustige, maar uiterst belangrijke regio van Afghanistan. U voerde het commando over iets meer dan die sergeant en tien man. Het waren maar liefst 46.000 militairen uit tientallen verschillende NAVO en niet NAVO landen. Het commando voeren over zo'n grote troepenmacht door een Nederlandse generaal is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen.

In uitermate complexe en zware omstandigheden heeft u zich een meer dan uitstekend commandant betoond. U wist op uitstekende wijze de balans te bewaren tussen enerzijds het noodzakelijkerwijs toepassen van geweld en anderzijds het benutten van de mogelijkheden tot opbouw.

Door uw toedoen is het 3D-concept, de aanpak met de focus op zowel Defence, Diplomacy als Development, binnen ISAF geïmplementeerd. En niet zonder resultaat.

Deze aanpak en vooral uw persoonlijke inzet hebben internationaal veel waardering geogst en hebben Nederland prominent op de kaart gezet.

In die toch al hectische periode werden ook nog eens 20.000 militairen extra onder uw commando geplaatst die zo snel mogelijk moesten worden ontplooid.

En dat terwijl er ook nog de voorbereidingen en uitvoering waren van de presidentiële en provinciale verkiezingen.

Uw natuurlijk leiderschap, en uw professionele en stimulerende opstelling naar het Afghaanse bestuur en de Afghaanse autoriteiten, maakte u tot een alom gewaardeerde commandant. U leidde uw troepen bij voorkeur niet vanuit het hoofdkwartier in Kandahar, maar ging vooral op pad om naast de soldaten in het Afghaanse zand te staan, juist daar waar dat gezien de veiligheidssituatie niet vanzelfsprekend was.

Kenmerkend was uw betrokkenheid bij de vele gewonden militairen en de nabestaanden van omgekomen militairen. Naast bezoeken aan de gewonden in de diverse veldhospitaal en persoonlijke brieven aan nabestaanden tijdens uw commandoperiode, onderhoudt u met hen nog steeds contact.

Uw diverse activiteiten heb ik uiteraard slechts samenvattend kunnen weergeven. Maar ik ben er zeker van dat het niettemin voor iedereen duidelijk is, dat u zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, op een wijze die u onderscheidt van anderen.

Generaal de Kruif,

Het is mij een groot genoegen u te mogen meedelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.



Luitenant-Kolonel Michael Bernardus Maria Oude Veldhuis van de Koninklijke Marechaussee, mag ik u verzoeken?

Luitenant-kolonel,

U bent wat we noemen een echte pionier met passie, zowel in uw werk alsook voor een vereniging die in het verlengde van uw werk ligt. U bent in het vakgebied van falsificaten begonnen als onderofficier Koninklijke Marechaussee.

U deed dit goed.

Zo goed dat u uiteindelijk als Hoofd Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten bent bevorderd tot luitenant-kolonel. Deze bevordering is erg bijzonder en vloeit voort uit uw expertise en de door u op het vakgebied van falsificaties, geregisseerde groei.

U heeft zich hiervoor zélf bekwaamd op het vakgebied want u begon met weinig of niets. U startte een kleine afdeling die zich specialiseerde in het onderkennen, opsporen, inbeslagnemen en beschrijven van valse en vervalste identiteitsdocumenten.

U hebt het bureau doorontwikkeld tot het huidige Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Het aantal werknemers groeide van 15 naar 65 en u werd een veelzijdig manager. Er staat nu een 'instituut' dat veel aanzien, respect en gezag geniet, zowel nationaal als internationaal. Een instituut waar politiediensten, overheidsdiensten en de private sector gebruik van maken.

Daarbij hebt u uw specifieke kennis, aangevuld met uw eigen stijl van leidinggeven en didactisch vermogen, altijd op een enthousiasmerende wijze overgebracht op uw mensen.

Voor uw ervaring met het 'ouderwets' onderzoeken gecombineerd met de nieuwste technische hulpmiddelen, hebben de strijd tegen het fenomeen identiteitsfraude aanzienlijk ondersteund.

In 1994 werd u benaderd om zitting te nemen in het hoofdbestuur van IPA-Nederland en in 1995 werd u gekozen als algemeen voorzitter van de International Police Association (IPA), Nederlandse Sectie. U hebt de zaken meteen voortvarend aangepakt.

U kreeg al vrij snel voor elkaar dat de 27 districten van IPA-Nederland weer met elkaar gingen samenwerken. Ook internationaal werd u zeer gewaardeerd door de Landen-secties (62 Secties-landen zijn lid van de International Police Association). U toonde zich een goede representant van de Nederlandse Sectie. Als u het woord nam tijdens de internationale congressen, kon men aan de reacties merken dat u lof oogstte en resultaten boekte. U staat daarbij bekend als een zeer integere persoon, stipt en met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Altijd stond u klaar voor anderen, men kon altijd een beroep op u doen.

Uw inzet was groot, groter dan verwacht zou mogen worden.

Hoogtepunt hierbij was de organisatie en uitvoering van het IPA-wereldcongres in Nederland. De deelnemers spreken nu nog lovend over u.

De International Police Association (IPA) Nederland toonde haar dankbaarheid door in 2004 in de Algemene Ledenvergadering te besluiten u te benoemen tot Lid van Verdienste van IPA-Nederland.

En om in deze sfeer te blijven maak ik u met genoeg bekend dat het Hare Majesteit heeft behaagd u, Luitenant-Kolonel van de Koninklijke Marechaussee, M.B.M. Oude Veldhuis, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden.

Kapitein Cornelis Peters van de Koninklijke Marechaussee, mag ik u verzoeken?

Dames en heren,  
We hebben allemaal een of meerdere hobby's.  
Vaak wordt gezegd dat het een droom is om van je hobby je werk te kunnen maken. Voor ons staat een man die daar in is geslaagd.

Kapitein Peters blaast graag een partij op zijn es-bas trompet en niet alleen voor het plaatselijke carnavalsorkest. Zijn liefde voor de trompetmuziek heeft een indrukwekkende vlucht genomen. Kapitein Peters, u bent ooit begonnen als paleiswacht bij de brigade Soestdijk. Sindsdien hebt u diverse functies vervuld binnen de KMar, maar een droom ging voor u in vervulling toen u in 2000 zakelijk leider werd van het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee. Onder uw leiding werd het Trompetterkorps het muzikale visitekaartje van de Marechaussee. Muziek is onlosmakelijk met onze krijgsmacht verbonden. Het ceremonieel bij bijvoorbeeld medaille-uitreikingen en spectaculaire taptoes, maar ook onverwachte optredens, zoals op Schiphol op de drukste dag in de zomervakantie.

Creativiteit en gedrevenheid voor de trompetmuziek zijn kenmerkend voor kapitein Peters. Want u bent betrokken bij misschien wel alle geüniformeerde trompetterkorpsen die Nederland rijk is. U bent sinds 1992 tambour-maître van het Nederlands Politie Orkest. U bent coördinator van de Nationale Taptoe in Rotterdam. U bent ruim veertig jaar een drijvende kracht van de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie van Bilthoven. En in 2006 was u mede-initiator van het Historisch Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee. U haalde werkelijk overal oude uniformstukken vandaan.

Kapitein Peters, dat de mensen die met u werken de loftrompet over u steken is een gezegde, maar bij uitstek op u van toepassing.

Vanwege uw geweldige inzet voor de verschillende muziekkorpsen heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden.

De heer Richard Charles van de Poel, mag ik u verzoeken?

Dames en heren,  
Zonder dat zij voor de Defensiecollega's enorm opvallen, vormen sommige medewerkers een cruciale schakel binnen onze organisatie. Meneer van de Poel, u bent zo iemand. Als inkoper van onderdelen van wapensystemen zorgt u er voor dat de boel soepel kan blijven lopen. Tijdige aanvoer tegen een scherpe prijs zijn daarbij steeds uw uitdaging. In de afgelopen jaren heeft u uw belang voor de defensieorganisatie meer dan bewezen.

Na uw dienstplicht bent u in 1969 in dienst gekomen bij de Koninklijke Landmacht. U begon in de wereld van de inkoop en was verantwoordelijk voor de inkoop van verschillende belangrijke onderdelen van wapensystemen.

Bijvoorbeeld de aanschaf van reservedelen voor de Rupsvoeruigen, de Leopard 4 en de Bergepanzer 3.

Maar u investeerde al vanaf het begin ook in uw eigen ontwikkeling, door in de avonduren extra opleidingen te volgen. Binnen de inkoopwereld van de Landmacht groeide u in korte tijd uit tot een kundig, zeer betrokken en loyale kracht.

Voorop staat, dat onze eenheden tijdig kunnen beschikken over de benodigde zaken. Een zo gunstig mogelijke prijs is natuurlijk ook van groot belang. Er zijn tal van voorbeelden waarbij door uw uitstekende commerciële aanpak grote besparingen voor defensie werden gerealiseerd.

Te denken valt aan aanschaf van grote aantallen klein kaliber wapens, of de spoedopdrachten in het kader van de ISAF missie.

Met uw betrokkenheid, ruime ervaring en enorme marktkennis zorgt u ervoor dat het beste materieel tijdig op de juiste plek komt. Tegen de beste prijs.

U bent dus van grote waarde voor onze organisatie.

Ook naast uw werk voor Defensie maakt u zich zeer verdienstelijk, namelijk als vrijwilliger van de politie. Sinds midden jaren tachtig bent u vrijwillige politiemedewerker binnen het bureau Leidschendam. Daar steekt u per week al snel 16 tot 20 uur in. In Leidschendam wordt u dan ook gezien als een volwaardig politieman.

Naast de reguliere werkzaamheden als vrijwilliger neemt u ook al jaren deel aan een aantal festiviteiten in uw gemeente.

Zoals het politiewerk rond de Sinterklaasintocht, de 4 mei-viering, carnavalsoptochten en de jaarlijkse Stompwijkse Paardendagen.

Zowel bij de politie Haaglanden als bij Defensie staat u bekend om uw coachende en sturende kwaliteiten. Voor nieuw geplaatst personeel bent u vaak een mentor.

Met deze sociale kwaliteiten in combinatie met de uitstekende wijze waarop u invulling geeft aan uw functies weet u zich te onderscheiden van anderen.

En daar gaat het vandaag om.

Het doet mij dan ook groot genoegen u te kunnen mededelen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Luitenant-kolonel Gerrit Hans van Rijssen van het dienstvak van de Logistieke Dienst, mag ik u verzoeken?

Dames en heren,

Om maar met de deur in huis te vallen, overste Van Rijssen heeft een 40-jarige carrière als reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht op zijn naam staan!

In 1970 begon hij als pelotonscommandant bij een logistieke eenheid. Maar de laatste tien jaar is hij actief voor het Regionaal Militair Commando West.

Hier heeft hij, naast zijn werk in de burgermaatschappij als zelfstandig consultant, verschillende taken opgepakt. Een van de meest in het oog springende werkzaamheden was de tijdelijke invulling van het management bij de civiele rampenorganisatie van de Veiligheids Regio Utrecht.

Voor een reserveofficier is dit een ongebruikelijke functie.

Vanwege zijn grote kennis van zaken op het gebied van crisis- en rampenbestrijding en zijn uitgebreide netwerk wekt het weinig verbazing dat hiervoor juist overste Gerrit Van Rijssen werd gevraagd.

Uw 'civiele' loopbaan heeft zijn weg gevonden van transport naar sport. Na een aantal jaren als officier begon u in de vervoerssector. De kennis die u daar opdeed gebruikte u ook bij uw vrijwilligers-werkzaamheden.

Toen uw twee zonen op de lagere school zaten, zorgde u ervoor dat de toen bestaande verkeerssituatie rond een aantal scholen in Zeist West werd opgelost.

Maar u zette uw kennis ook in voor de bijstandscommissie van de VVD, waardoor het centrum van Zeist werd gesloten voor doorgaand autoverkeer.

Na dertien jaar werkzaam te zijn geweest in de vervoerssector volgde u uw hart en zette u zich ruim twee decennia in voor diverse sportbonden.

Waaronder bijna tien jaar als directeur van de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond.

Hier was u onder meer lid van diverse werkgroepen en commissies in NOC\*NSF verband.

U liet het niet bij de combinatie tussen een militaire en civiele carrière. U hebt uw capaciteiten ook als vrijwilliger ruim ingezet. Dat stamt al vanuit uw HBS-tijd.

Of het nu was als leider van een zomerkamp of scheidsrechter volleybal. De laatste jaren bent u gegrepen door het fenomeen meditatie en bent u actief in de Siddha Yoga organisatie.

U geeft sturing aan de Nederlandse tak en weet zelfs op lastige momenten de vrijwilligers te mobiliseren.

Uw organisatietalent, energie en humor komen vooral goed van pas bij de internationale congressen, waaraan u menig zomer heeft gewijd.

Overste, het is opvallend dat juist de kernwaarde van de Siddha Yoga organisatie maakt dat u bij zowel de landmacht, sportbonden en als vrijwilliger een graag gezien mens bent: "betrouwbaar en met zorg voor anderen".

Het is mij een groot genoegen u mede te delen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u, luitenant-kolonel Gerrit van Rijssen, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

-0-0-0-