

## **Toespraak van de Landelijk Commandant USAR bij uitreiking van de herinneringsmedaille op 7 oktober 2010**

Mevrouw Clabbers, mevrouw Mulder, Generaal Verkerk, collega-leden van de stuurgroep-USAR, decorandi, militair en niet-militair, partners, familieleden en overige aanwezigen,

Na eerdere inzetten in Marokko en Pakistan, werd ons Nederlandse USAR-team begin dit jaar uitgezonden om hulp te bieden aan de zeer vele getroffen en van de aardbeving in Haïti. U hebt als professionele zoek- en redspecialisten met grote integriteit, doortastendheid en uw volledige inzet alles gedaan wat in uw macht lag om mensen te zoeken en te redden en daar waar mogelijk en nodig ook op andere manieren uw helpende hand toe te steken.

U hebt dat samen met heel veel anderen gedaan, niet in de laatste plaats in een mooi teamverband met het noodhulpdetachement van Defensie. Velen zijn u daar erg dankbaar voor, en aan diegenen die in Haïti operationeel zijn ingezet wordt vandaag de herinneringsmedaille humanitaire hulpverlening uitgereikt.

Humanitaire hulpverlening is een inspanning van velen, vaak onder heel moeilijke omstandigheden. U bent binnen twee uur na aankomst in Haïti met uw zoek- en reddingswerk begonnen. En bij uw werk moest u veelvuldig improviseren, in een land dat in een staat van totale ontredde verkeerde. Als onderdeel van een internationale inspanning die vanuit het niets op gang moest komen. In een situatie waarin u goed op uw eigen veiligheid moest letten, niet alleen vanwege de onveilige infrastructuur, maar ook omdat er een verstoorde openbare orde was. U hebt het leed gezien en gevoeld en toch

ervaren dat het werken onder het geheel van deze moeilijke omstandigheden voldoening geeft.

Maar een uitzending van een eenheid kan niet succesvol zijn als niet iedereen zijn steentje bijdraagt, van hoog tot laag en door de organisaties heen. USAR.NL is een samenwerkingsverband waarin mensen uit verschillende organisaties, die elkaar niet allemaal elke dag zien, een hechte groep vormen en elkaar vinden om er zo snel mogelijk te zijn, aan de slag te gaan, keihard door te werken en pas te vertrekken als de zoek- en redtaak er op zit. Dat is hulpverlening.

Laten wij niet vergeten dat zo'n operationele inzet in het buitenland niet mogelijk is zonder de inspanning, de aandacht en de steun van veel mensen die niet in Haïti operationeel zijn ingezet, zoals de mensen van de departementen en daaraan verbonden organisaties, de USAR-collega's van het Landelijk Operationeel Team (enkelen van hen zijn ook hier vandaag), het USAR-bureau en niet in de laatste plaats uw familie en vrienden. Humanitaire hulpverlening is mensenwerk, en het is echt waar dat het geheel meer is dan de som der delen. De waardering voor uw inzet straalt daarom ook op hen af.

Als op 24 januari van dit jaar de internationale reddingsoperatie wordt gestaakt hebben meer dan vijftig USAR-teams vanuit de hele wereld, in totaal ongeveer 1.900 reddingswerkers, samen 133 overlevenden uit het puin kunnen halen, maar ook, en dat is net zo belangrijk, vermoedens van leven kunnen uitsluiten. Aan dat succes heeft u bijgedragen, waarbij wij natuurlijk allemaal weten en voelen dat de term 'succes' gewoon staat voor je uiterste uiterste best doen. VN/OCHA en INSARAG, het VN-netwerk van USAR-teams is daarover

uitgesproken positief en heeft ook formeel haar waardering uitgesproken voor de zeer goede inzet van USAR.NI als 'classified team'.

Volgend jaar staan wij voor de taak onze USAR-heavy classificatie internationaal herbevestigd te krijgen. En dat zal ons lukken. Wij willen slagen voor onze internationale test, omdat wij professionals zijn en ook aan ons zelf de hoogste eisen willen blijven stellen. De internationale hulpverlening is gebaat bij een herbevestiging van ons kwaliteitscertificaat, net zo goed als dat onze eenheid, met dezelfde vermogens, inzetbaar is voor binnenlandse inzet. Ons doel is onze kracht en mogelijkheden nog verder te versterken en te benutten, geoefend en snel inzetbaar te blijven en er te zijn als dat nodig is, in het buitenland en in het binnenland, om mensen te helpen.

Want daar gaat het om. Diegenen die al eens eerder zijn ingezet weten wat het betekent om deze medaille als blijk van waardering te dragen. Na zoveel jaar kijkt u er bij gelegenheid naar, en bent u niet verwonderd over hoe mooi hij aan uw pak hangt, maar denkt u terug aan dat wat u toen voor die mensen, samen met anderen, hebt kunnen betekenen. Sommigen noemen dat trots, maar in de kern gaat het erom dat u en anderen weten dat u zonder enig eigenbelang uw best heeft gedaan. Mijn felicitaties, voor u en uw militaire collega's.